

Wonderen en tekenen

Samenvatting

Wanneer we in de gemeente onderwijs ontvangen over “Koninkrijk van kracht” kunnen we niet anders dan stilstaan bij het onderwerp wonderen en tekenen. Wonderen en tekenen geven mede getuigenis aan de woorden van Jezus dat het Koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. Het Nieuwe Testament staat dan ook vol met verhalen over wonderen en tekenen die door de handen van de apostelen werden gedaan (Handelingen 2:42,43) en die op deze wijze Gods Koninkrijk zichtbaar maakten. Als de Bijbel spreekt over wonderen en tekenen is dit dan ook veelal in de context van evangelisatie en woordverkondiging. Wonderen en tekenen bevestigen het gesproken woord:

“Zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden”. (Marcus 16:20)

“God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil” (Hebreeën 2:4).

Het is interessant dat er staat dat wonderen en tekenen getuigen van de waarheid en het Woord bevestigen. In onze tijd zijn we vaak op zoek naar een wonder als bewijs voor het bestaan van God. De inmiddels overleden Bijbelleraar Derek Prince zei hierover: “Er is iets belangrijks dat we moeten beseffen over wonderen en tekenen. Ze zijn geen garantie voor waarheid.” Het is absoluut noodzakelijk om dat te begrijpen. Wonderen en tekenen zijn geen bewijs voor waarheid! Waarheid is al definitief bewezen en vastgelegd: het is het Woord van God. In Johannes 17:17, bidt Jezus tot de Vader en Hij zegt: “Uw Woord is de waarheid”. En in Psalm 119:89, zegt de psalmist: “Voor eeuwig, o Here, houdt uw Woord stand in de hemelen”. Niets dat gebeurt op aarde kan zelfs maar het geringste teken of de kleinste letter van Gods Woord veranderen. Het is voor altijd en eeuwig vastgesteld in de hemel.

Het is daarom enorm belangrijk, wanneer wij in aanraking komen met wonderen en tekenen, te toetsen of deze wonderen en tekenen het Woord van God bevestigen. Iets bovennatuurlijks is niet per definitie van God. In de laatste dagen zullen er immers ook valse christussen en valse profeten opstaan die wonderen en tekenen zullen doen:

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden (Mattheüs 4:24).

Het is aan ons om alles, vanuit een gezonde kritische houding, te toetsen en het goede te behouden (1 Thessalonicenzen 5:21).

EEN CULTUUR VAN WONDEREN EN TEKENEN:

In Marcus 16 lezen we dat tekenen de gelovigen zullen volgen:

“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden” (Marcus 16: 17 en 18).

Martin Koornstra, die in de gemeente over dit onderwerp zal spreken, zegt dat wonderen de kenmerken zijn van de doorbraak van Gods Koninkrijk en dat zij horen bij het leven van een Christen. De vraag is dan hoe we een cultuur kunnen creëren waarin wonderen en tekenen weer normaal worden, ook in ons leven. De Bijbel geeft een aantal belangrijke handvatten:

“En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan”. (Handelingen 2:42,43).

- **Verkondiging van Het Woord van God**

We lezen al dat God Zijn Woord bevestigd door wonderen en tekenen. In Handelingen 2:42 lezen we dat de eerste gemeente volhardde in de leer van de apostelen. Een plaats waar Gods Woord wordt verkondigd, en

“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden”

Marcus 16: 17 en 18.

Serie 5: Koninkrijk van kracht

waarin wordt volhard in het Woord (door het woord te doen, zie Jacobus 1:22!) is een geboorteplaats voor wonderen en tekenen.

- **De Vreze des Heren**

Het is niet toevallig dat de tekst in Handelingen spreekt over ‘vrees die over iedereen kwam’ en het feit dat veel wonderen en tekenen werden gedaan. De Vreze des Heren, of anders gezegd; eerbied en ontzag voor God is een houding die maakt dat we God zien werken in ons leven. Hij openbaart zichzelf (ook door wonderen en tekenen) aan wie Hem liefhebben (Joh 14:21).

- **Geloof en de kracht van de Heilige Geest**

“En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk” (Handelingen 6:8). Geloof en de kracht van de Heilige Geest zijn nodig om de werken te doen die Jezus deed (Johannes 14:12 en Handelingen 1:8).

- **De Gaven van de Heilige Geest**

Hoewel wonderen en tekenen kunnen gebeuren door de handen van alle gelovigen is het van belang te beseffen dat de Heilige Geest zijn gaven toebedeeld gelijk Hij wil (1 Korintiërs 12:11). De genadegaven van genezingen, en werkingen van krachten zien we in het Nieuwe Testament vooral werken door de handen van de apostelen.

Paulus schrijft 2 Korintiërs 12:12 ook dat tekenen, wonderen en krachten de tekenen zijn van een apostel.

“De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten”. Ook vandaag de dag zijn de gaven van de Geest werkzaam, maar zien we deze in verschillende mate werkzaam in het leven van de gelovigen, afhankelijk van de genadegaven die de Heilige Geest toedeelt. Dit geeft ook dat we ontspannen hiermee om mogen gaan. Het is immers de Here zelf die meewerkt en Zijn Woord bevestigt.

Doel van het onderwerp

Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Korintiërs 4:20). In deze serie willen we nadenken over wat deze kracht inhoudt, het doel hiervan en hoe dit zichtbaar wordt in de gemeente en ons leven.

Verdiepingsvragen

1. Wat vindt u van de stelling dat wonderen en tekenen bij het leven van een gelovige horen?
2. Bent u in uw leven wel eens in aanraking gekomen met wonderen en tekenen? Zo ja, op welke wijze?
3. Heeft God wel eens een wonder verricht door uw handen heen?
4. Brengt u uzelf wel eens op een plek buiten uw eigen comfortzone (dit kan ook zijn in het bidden voor anderen) waarin uzelf niets te bieden hebt, maar die God alle ruimte biedt om een mogelijk wonder te doen?
5. Ervaart u in uw leven geloof of scepsis voor wat betreft wonderen en tekenen?
6. Hoe gaat u om met teleurstellingen als een verwacht wonder niet gebeurd zoals u dat voor ogen heeft/had?
7. Hoe kunnen we een positieve en verwachtingsvolle houding behouden/ontwikkelen aangaande wonderen en tekenen?

Suggesties voor (persoonlijke) invulling

Vraag God of Hij door zijn Geest nieuwe verwachting en geloof in uw hart wil leggen voor wonderen in uw eigen leven en in het leven van anderen. Indien nodig, vraag de Heilige Geest of hij u wilt helpen en wil genezen van de teleurstelling over het (mogelijk) uitblijven van een wonder in het verleden wanneer u dit had verwacht.