

Leven door geloof!

Samenvatting

In deze onderwijsserie kijken we naar het leven van Jezus, de Koning van Het Hemelse Koninkrijk. In deze leidraad staan we specifiek stil bij het onderwerp 'geloof'. Jezus leerde ons en leefde voor hoe we een leven door geloof kunnen leiden en wat er allemaal mogelijk is voor degene die gelooft, namelijk: alles! (Markus 9:23) Geloof is de sleutel om te kunnen ontvangen in Het Koninkrijk van God. Om te leven door geloof en te groeien in geloof dienen we echter te begrijpen hoe geloof werkt.

De werking van geloof:

"Geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen die we niet zien". (Hebreeën 11:1).

De Bijbel onderscheidt een aantal soorten geloof, of anders gezegd, het omschrijft een aantal aspecten van geloof. We lezen over *reddend geloof* (Efeziërs 2:8), *geloof als gave* (1 Korintiërs 12:9) en over *geloof als vrucht* (Galaten 5:22). Hoewel ze verschillend zijn, hebben ze een ding gemeen: zij komen van God. Om de werking van geloof te begrijpen dienen we in eerste plaats vooral te begrijpen dat geloof van God komt. Met het geloof van God mogen we leren op Hem te vertrouwen en te leven door geloof. Dit begint bij onze wedergeboorte. Sommige predikers leggen zo'n sterke nadruk op het feit dat men moet geloven, dat het een verlamme werking heeft op mensen. Geloof wordt dan een werk, waarmee je als het ware Gods zegen kunt verdienen. Hoewel geloof ontegenzeggelijk de sleutel is om te kunnen ontvangen van God dienen we dus te begrijpen dat het geloof bij God zelf vandaan komt. We lezen hierover in Handelingen 3:16:

"En Zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft Hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven".

Dit Bijbelgedeelte gaat over de ontmoeting van Petrus en Johannes met de kreupele man bij de tempelpoort die de Schone genoemd werd. Toen de man, die vanaf de geboorte kreupel was, Petrus en Johannes om een offergave vroeg, ontving hij in plaats daarvan genezing. Even later getuigden Petrus en Johannes tegenover het volk van dit wonder. *"Het geloof dat er is door Hem, heeft Hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven".* Petrus en Johannes leefden en handelden door het geloof van God zelf.

Dit principe lezen we ook terug in Markus 11:22 waar in de grondtekst staat: Heb geloof **van** God. En volgens de grondtekst zegt Paulus in Galaten 2:20 *"En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de zoon van God.*

Ons aandeel:

Jezus is de auteur en voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2); Hij is de grondlegger van ons geloof, maar Hij helpt ons ook om vast te blijven staan in geloof. Jezus bad voor Petrus; "Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt" (Lukas 22:32). Toch hebben we zelf ook een aandeel in de groei van ons geloof. Jezus verweet namelijk ook zijn discipelen een gebrek aan geloof toen ze de maanzieke jongen niet konden genezen (Mattheus 17:14 en verder). Wat kunnen wij doen?

Jaag de liefde na!

In 1 Korintiërs 14:1 schrijft Paulus dat we de liefde na moeten jagen. Ons geloof, is enkel werkzaam, als we wandelen in liefde (Galaten 5:6). De liefde is het fundament onder ons geloof. Heb daarom God lief met heel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand en je naaste als jezelf (Mattheus 22:37-39)

Streef naar de gaven van de Geest!

Het is aannemelijk te denken dat Petrus en Johannes bij het genezen van de kreupele man functioneerden in de gave van geloof (een groot Goddelijk geloof) en de gave van genezingen. De Geest was zichtbaar in hen aan het werk (1 Korintiërs 12:7). De Bijbel zegt dat we moeten streven naar de gaven van de Geest (1 Kor 14:1). Hoewel het de Geest is die de gaven toebedeeld zoals Hij wil, dienen we er wel zelf voor open te staan en ernaar te streven.

Wordt vervuld met de Heilige Geest!

Ook geloof als vrucht (Galaten 5:22) is iets wat in ons leven dient te groeien, maar is afhankelijk van de keuzes die we zelf maken om ons al dan niet te richten op een leven door de Geest. Word daarom vervuld met de Heilige Geest (Efeziërs 5:18)

"Geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen die we niet zien".

Hebreeën 11:1

"En Zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft Hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven".

Handelingen 3:16

Serie 4: Zijn en leven zoals Jezus

Kom onder het Woord van God!

Geloof komt door het horen van het Woord van God. (Romeinen 10:17). Het is enorm belangrijk om op plekken te komen, zoals de gemeente, waar Gods woord gepredikt wordt en je dagelijks te laten vullen met het Woord. Paulus zegt niet voor niks: *“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen” (Kolossenzen 3:16)*

Handel naar het Woord!

Geloof zonder werken is een dood geloof (Jakobus 2:17). We dienen te handelen naar wat God ons zegt in zijn Woord. Een prachtig voorbeeld van geloofsvertrouwen lezen we tot slot in Handelingen 27:25 waar Paulus zegt: *“Daarom, mannen, houdt goede moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als het mij gezegd is”*

Paulus had geloof/vertrouwen in God dat het zo zou gaan als het hem gezegd was. Zijn geloof was gebaseerd op het geloof van God wat werd vrijgezet in zijn leven door het spreken van God.

Doel van het onderwerp

In deze onderwijsserie over Het Koninkrijk van God willen we specifiek stilstaan bij het leven van Jezus, de Koning van het Hemelse Koninkrijk. We willen zijn en leven zoals Hem en daarmee leren te wandelen door geloof.

Verdiepingsvragen

- 1) De 2^e zondag in deze serie was het thema *“active faith”*. Hoe brengt u Gods woord in de praktijk?
- 2) Zou u uw leven kunnen omschrijven als een leven door geloof?
- 3) Op welke gebieden vindt u het lastig om te vertrouwen op God?
- 4) Heeft u wel eens ervaren dat de Geest van God u een buitengewone mate van geloof gaf voor een bepaalde situatie?
- 5) Geloof wordt ook wel eens omschreven als *“risico nemen”*. Durft u op basis van het spreken van God risico's te nemen in uw leven?

Suggesties voor (persoonlijke) invulling

Bid met en voor elkaar en vraag de Heilige Geest naar een woord van God voor uw omstandigheden/uw leven van waaruit u (weer) mag gaan wandelen in geloof.

Vraag de Heilige Geest welke gebieden in uw leven u mag leren loslaten en mag brengen onder de controle en heerschappij van Christus.