

Interkerkelijk Initiatief

Dit is een initiatief van verschillende kerken in Ermelo.

Wilt u meer informatie over deze cursus dan kunt u contact opnemen met de volgende personen

Jannie Griffioen - Evangelie Gemeente Ermelo

janniegrieffioen@eg-ermelo.nl

Arda Kwant - Gereformeerde Kerk (PKN)

jkwant@zonnet.nl

André Priem - Westerkerk (PKN)

predikant.wk@hervormd-ermelo.nl

Sjaak van Tilburg - Kerkelijk Centrum (PKN)

sjaakvantilburg1@gmail.com



New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar bemoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk

Data cursus

Kerkelijk Centrum 1930 uur

- | | |
|-------------|---|
| 5 oktober | Op Jezus gaan lijken
<i>Omgaan met de Vader</i> |
| 19 oktober | Op Jezus gaan lijken
<i>Meewerken met de Vader</i> |
| 2 november | Gods stem herkennen
<i>Manieren waarop God spreekt</i> |
| 16 november | Gods stem herkennen
<i>Leren onderscheiden</i> |
| 30 november | Een liefdevolle gemeenschap
<i>Zorgvuldig bidden met anderen</i> |
| 14 decmeber | Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven |

Doe mee en geef je op!

Wil je deelnemen aan deze cursus, stuur dan een mailtje naar Jannie Griffioen

janniegrieffioen@eg-ermelo.nl

06 440 490 39



Gods stem leren
verstaan en
zorgvuldig bidden
met anderen



Elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God.

Zoals Jezus

In de evangeliën zien we hoe Jezus met zijn hele hart gericht is op het hart van zijn Vader. Regelmatig trekt Jezus zich terug op een stille plek om te bidden en dicht bij Hem te zijn. Hij kijkt naar wat de Vader doet, en spreekt de woorden die de Vader Hem geeft. (Johannes 5:19-20 en 12:49). Jezus nodigt ons uit om net zo'n vertrouwelijke omgang met God te hebben en zijn stem te leren herkennen. Om te luisteren met ons hart.

"Terwijl we met je baden", zei ik, "kreeg ik Psalm 68, vers 4 tot 6, op mijn hart. Zegt dat je iets?" De jonge vrouw keek me opgetogen aan. "Gisteren kwam er iemand naar me toe met diezelfde verzen! En ja, die woorden betekenen enorm veel voor me. Ik ben opgegroeid zonder vader en de laatste tijd heb ik het daar erg moeilijk mee gehad."

Doel van de cursus

Met de gemeentecursus Luisterend Bidden ga je in zes avonden op ontdekkingstocht. Wat betekent het om meer op Jezus te gaan lijken? Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is en wat van onszelf? En hoe kunnen we de woorden van



God op een liefdevolle manier met elkaar delen, zonder dat we elkaar manipuleren?

Hoe kunnen we elkaar echt opbouwen, troosten en bemoedigen? Hoe kan dit deel worden van onze leefstijl als christen?

God wil zo'n relatie met jou. Jouw relatie met God wordt verdiept en je leert hoe je meer kunt betekenen voor anderen. Geef je op!

Opzet van de cursus

De cursus wordt gegeven door plaatsgenoot Hans Alblas. Hans is Bijbelleraar, spreker en geestelijk begeleider. Hij wil graag mensen inspireren, toerusten en begeleiden in hun wandel met God (www.omnicus.nl).

Hij geeft deze cursus ook aan studenten van het onderwijstraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest aan het Evangelisch College en kent de materie dus goed.

Iedere avond begint met een plenaire inleiding waarna we in kleine groepen uiteengaan voor bespreking en gebed. Je krijgt een werkboek met de lessen en verwerkingsvragen. Vooraf is er koffie/thee en willen we God aanbidden dmv diverse liederen.

Om de kosten te dekken vragen we 25 euro voor deze cursus. Hiervoor krijg je ook het werkboek ter waarde van 9,50. Laat dit bedrag je er niet van weerhouden, als het voor jou een probleem is dit te betalen, neem dan contact op met een van de organisatoren.